



**ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ**

## **Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των πυρκαγιών.**

Αγαπητοί φίλοι, σε μία τόσο δύσκολη μέρα για τη Χώρα μας τα λόγια δε φτάνουν για να περιγράψουν τον πόνο και τη φρίκη αυτής της τραγωδίας. Δεκάδες συνάνθρωποί μας έφυγαν τόσο άδικα, χιλιάδες περιουσίες έγιναν στάχτη σε λίγες στιγμές, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης.

Η σημερινή μέρα δεν είναι η στιγμή να αποδοθούν ευθύνες καθώς πολλοί συνάνθρωποί μας υποφέρουν και έχουν άμεση ανάγκη από βοήθεια. Σήμερα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να τους ανακουφίσουμε, έστω προσωρινά...

Από το πρωί οργανώθηκε μια πρωτοβουλία Θηβαίων πολιτών και Συλλόγων προκειμένου να συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

**Αύριο λοιπόν, από τις 10:00 έως και τις 14:00, στο κτίριο της ΧΕΝ Θήβας (Κάδμου 56-60) συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε γάζες, betadine, fucidin, παιδικές πάνες, μωρομάντηλα, τρόφιμα μακράς συντηρήσεως (φρυγανιές, μπισκότα κ.α).**

Τα είδη που θα συλλέξουμε θα μεταφερθούν στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, στο κτίριο του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Μαρούσι.

Ζητούνται επίσης εθελοντές που να μπορούν να διαθέσουν λίγο από τον χρόνο τους, ώστε να συνεχιστεί η συγκέντρωση των ειδών και μετά τις 2 το μεσημέρι.

Θα θέλαμε όμως, πέρα από αυτήν την άμεση δράση να ζητήσουμε δυο πράγματα ακόμα.

Δε χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να κινητοποιηθούμε. Δε χρειάζεται να χαθούν ζωές για να βάλουμε μυαλό και να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας, τα σπίτια μας και το περιβάλλον μας. Οι πυρκαγιές μπορεί να είναι εμπρησμοί, μπορεί όμως και όχι. Μπορεί να γίνουν «για να σηκωθούν ξενοδοχεία ή ανεμογεννήτριες» όπως λέμε πάντα, μπορεί να μπουν από κάποιον διαταραγμένο πυρομανή, μπορεί όμως να γίνουν και εξαιτίας μιας εγκληματικής αμέλειας (ένα τσιγάρο που πετάξαμε αναμμένο, ένα μπουκάλι που βρισκόταν για αρκετό καιρό στο δάσος, μια μικρή φωτιά που ανάψαμε σε λάθος σημείο για να κάτσουμε παρέα γύρω της) η οποία σε συνδυασμό με τον τρομερό άνεμο να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Πρόληψη λοιπόν! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ! Όλοι μας και ειδικά τα μικρά παιδιά, οι νέες γενιές που έρχονται!

Εκτός όμως από την πρόληψη, υπάρχει και η αντιμετώπιση. Με δυο λόγια, ας μην μένουμε άπραγοι. Ας ενημερωθούμε, ας δραστηριοποιηθούμε, ας συμμετάσχουμε σε εθελοντικές ομάδες διασωστών, πυρασφάλειας, φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν πολλές για όποιον θέλει πραγματικά να βοηθήσει και δε χρειάζεται να φύγουμε μακριά για να τις βρούμε. Έχουμε την τύχη να έχουμε και στην πόλη μας μια από αυτές, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ). Με πολύ δραστήρια και καταρτισμένα μέλη, έτοιμα να βοηθήσουν όποτε και όποιον χρειαστεί. Δεν υπάρχει δικαιολογία λοιπόν... αρκεί να το θέλουμε...

Με εκτίμηση,

Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Δήμου Θηβαίων